

Bureau Buitenland

©2023, Manon Enschede-Dost

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot Stichting Pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

NUR 190

ISBN 9789403692180

Eerste druk 2023

Coverontwerp en beeldmateriaal: Manon Enschede

Druk: Maak je eigen onderwijsboek, www.maakjeeigenonderwijsboek.nl



Bureau Buitenland

Manon Enschede-Dost

De hoofdpersonen

Sascha Merendonk

Vrolijk, gezellig en mooi om te zien. Lang, bruin haar en grijze ogen. Haar beste vriendinnen zijn Elisha en Katie. Ze is erg verliefd op Rik Blekkenhorst.

Laura Merendonk

Aardig, knap, met stijl bruin haar tot op haar schouders. Grote, lichtbruine ogen. Haar beste vriendin is Lotte. Ze kan heel goed opschieten met Ted en Alex.

Jennifer Merendonk

Heel mooi, arrogant, niet erg aardig. Annabel, Nour en Chrissy zijn haar vriendinnen. Ze is heel gek op Sebastian Wevers en ze wil graag dat hij ook verliefd op haar wordt.



Buitenlandse leerlingen:

Canada: Matt, Ruth, Suzan

Frankrijk: Lucie, Claire, Rami, Louis

Letland: Zita, Marija, Nils, Edgars

Bureau Buitenland:

Mevrouw (Anne) Berg, Ilse, Sascha, Laura, Alex en Peter

Zeeland

Dit verhaal speelt zich af in Zeeland. Zeeland is een provincie in Nederland. Het bestaat uit een aantal eilanden en schiereilanden, die ooit losse eilanden waren. De hoofdstad is Middelburg.



Vlissingen

De drie zussen wonen in Vlissingen. In Vlissingen komen veel toeristen, want het is er erg gezellig. De stad ligt op het schiereiland Walcheren aan de Noordzee en de Westerschelde. Vlissingen is een echte havenstad. De vele schepen die voorbijvaren kun je bijna aanraken!

Wist je dat...

... Vlissingen de langste boulevard van Nederland heeft?



Het hotel van de familie Merendonk ligt aan deze lange boulevard. Je vindt hier veel restaurants en gezellige terrassen en je kunt er fijn wandelen en fietsen. Vanaf de boulevard loop je zo het strand op. Wat is het heerlijk om hier lekker uit te waaien!



Hoofdstuk 1

'Eindelijk is alles geregeld. Iedereen staat in de startblokken klaar. We hebben voor slaappleatsen en voedsel gezorgd. We hebben excursies en een rondleiding geregeld. Vier leerlingen uit Frankrijk, drie uit Canada en vier uit Letland zullen het spits afbijten. Wat als ze nu niet komen...?'

A.B. BB
voor 'Le Journal'

'Hoe is het mogelijk dat twee zusjes die zo mooi en populair zijn, nog steeds zo aardig zijn?' vraagt Alex Bergman zich af. 'Terwijl het derde zusje, misschien nog wel aantrekkelijker en populairder, een verschrikkelijk kreng is?' Hij zakt onderuit op zijn stoel en legt zijn been op de zitting van een andere stoel. Zijn beste vriend Ted glimlacht. 'Je bent wel heel erg verliefd op haar, hè?'

'Hmm.' Alex' ogen blijven gericht op de drie meisjes aan de andere kant van het lokaal. Het is waar dat hij sinds kort verliefd is op Laura, de middelste van de drie zusjes Merendonk. Hij dacht dat niemand het wist. Maar blijkbaar heeft hij het niet voor zijn beste vriend verborgen kunnen houden. 'Je moet toegeven dat ze de meest interessante meisjes van de hele school zijn.'

Ted knijpt zijn ogen even half dicht, voordat hij antwoord geeft. 'Sascha en Laura wel, maar Jennifer beslist niet. Ze is te verwaand om interessant te zijn. Een grotere snob bestaat er volgens mij niet.'

'Daar heb je gelijk in. Jennifer is inderdaad alleen maar knap en verder niets.'

Aan de andere kant van het lokaal staat Sascha Merendonk op. Ze kijkt haar jongste zusje ongeduldig aan. 'Dit is de laatste keer dat ik je geld leen, Jennifer.' Ze pakt haar portemonnee en geeft Jennifer een briefje van tien euro. 'Ik krijg nu al dertig euro van jou.'

'Sascha, je bent een schat,' jubelt Jennifer. Ze let niet op de moppertoon van haar zus. 'Je krijgt het zo snel mogelijk terug, dat beloof ik.'

Sascha knikt alleen maar. Ze heeft niet zoveel vertrouwen in deze belofte. Ze gaat weer zitten en strijkt met haar hand door de zijkant van haar lange, donkerbruine haar. Een gebaar dat een gewoonte van haar is geworden. Ze kijkt het lokaal rond en ze glimlacht naar Alex en Ted.

Het lokaal waarin ze zitten is het kantoor van Bureau Buitenland. Het ligt op de eerste verdieping van het Park Woolder College, een middelbare school in de kustplaats Vlissingen. Zij, haar zus Laura en Alex zijn, zoals de school het noemt, 'leerling-assistenten' bij het bureau. Dit bureau staat onder leiding van mevrouw Berg, docente Engels en zorgt voor alle buitenlandse contacten. Het Park Woolder College neemt deel aan een uitwisselingsprogramma met scholen in het buitenland. Dit houdt in dat deze leerlingen drie maanden naar Nederland komen. Ze kunnen hier lessen volgen. Ook leren ze over de gewoonten in Nederland en gaan ze leuke plekken bezoeken. Maar ook Nederlandse leerlingen kunnen naar het buitenland om daar lessen te volgen. Het werk van de 'leerling-assistenten' bestaat uit het vinden van gastgezinnen. Dit zijn families waar de buitenlandse leerlingen kunnen logeren. Ook organiseren zij uitstapjes, feestjes en sportprogramma's. Sascha en Laura zijn er trots op dat zij dit werk mogen doen. Ze doen dit in de tussenuren en na schooltijd. Ze worden begeleid door Ilse, de assistente van mevrouw Berg.

Bij Bureau Buitenland, door de leerlingen afgekort tot BB, is het altijd druk en gezellig. In het lokaal staan de bureaus van mevrouw Berg en Ilse. Bij het raam staan een paar tafels tegen elkaar geschoven. Dit zijn de bureaus van de leerlingen. In het midden staan een lage tafel, een bankje en twee zitzakken voor bezoekers. Bezoekers zijn leerlingen en leraren die vragen en ideeën hebben of gewoon even gezellig willen kletsen. Nu zitten Elisha en Katie, twee vriendinnen van Sascha op de bank. Ted hangt languit op de zitzak en Jennifer zit op de hoek van Sascha's bureau. Laura kijkt naar Ilse om te zien of zij dit wel goed vindt. Maar Ilse telefoneert rustig en stoort zich niet aan het lawaai. Gelukkig, denkt Laura en ze lacht.

'Goh, waarom weet ik niet dat jij een feestje gaat geven vanavond,' merkt Jennifer plotseling op. Ze kijkt Elisha een beetje verwijtend aan. Ze vindt het niet leuk dat Elisha dit niet gezegd heeft.

'Kleine meisjes hoeven niet alles te weten!' plaagt Elisha, terwijl ze Jennifer aan een krul trekt. 'Het wordt een klein, intiem feestje ter ere van mijn verjaardag,' gaat ze verder met een knipoog naar Sascha.

'Hoe intiem?' informeert Ted. Hij gaat brutaal naast Elisha op de bank zitten en slaat een arm om haar schouder.

'Zo intiem', overdrijft Elisha zonder blikken of blozen, 'dat jij met rode oren wegloopt!'

Ted grijnst en kijkt Elisha recht in haar ogen. 'Ik denk dat jij je vergist.'

Dat denk ik ook, flitst het door Elisha's gedachten. Ze wil Ted, Alex en nog een paar anderen uit Laura's klas wel uitnodigen. Maar zoveel mensen kunnen niet in haar huis. Daarom heeft ze besloten om alleen leerlingen uit haar jaar uit te nodigen.



Een tikje op het raam tussen het lokaal en de gang doet hen allemaal opkijken. De deur gaat open en mevrouw Berg komt binnen. Glimlachend kijkt ze rond. 'Wat gezellig is het hier,' zegt ze lachend, terwijl ze haar tas op het bureau zet. 'Hebben ze van ons kantoor een kantine gemaakt?' Vragend kijkt ze Ilse aan. De leerlingen blijven een beetje ongemakkelijk zitten. Ted schuift voorzichtig zijn arm van Elisha's schouder.

'Het werk dat vandaag gedaan moet worden is klaar', antwoordt Ilse met een lach. 'Maar het duurde blijkbaar nogal lang, zodat de vrienden maar even binnenkwamen. Ze moeten dingen bespreken die niet kunnen wachten!'

Anne Berg schiet in de lach. 'Dat geloof ik zonder meer! Maar even serieus, is al het werk af?'

Ilse knikt bevestigend. Gisteren was het eerste groepje buitenlandse leerlingen aangekomen: vier Franse en drie Canadese leerlingen. Ze waren op school door de medewerkers van BB en alle gastgezinnen verwelkomd. Morgen komen de vier leerlingen uit Letland en dan is de groep compleet. Sascha en Laura zijn, met de hulp van Ilse, de hele middag bezig geweest om het introductieprogramma af te maken. Dit bestaat uit een kennismaking met de school en een rondleiding door Vlissingen. Alex is druk geweest met de laatste correcties van zijn artikel

voor 'Le Journal', de schoolkrant van Park Woolder. Zijn droom is om journalist te worden. Toen hem de kans werd geboden om bij BB te werken, heeft hij die met beide handen aangegrepen. Mevrouw Berg knikt goedkeurend. 'Mooi, daar ben ik blij om. Nou jongens, dan mogen jullie wat mij betreft gaan. Ga lekker naar buiten en geniet van het mooie weer!'

Op de gang gaat Elisha naast Sascha lopen. 'Ik heb Rik ook voor vanavond uitgenodigd!' fluistert ze in Sascha's oor.

Sascha blijft direct stilstaan en ze voelt haar wangen warm worden. 'Echt waar?'

'Echt waar,' bevestigt Elisha giechelend.

'En komt hij ook?'

'Natuurlijk komt hij!'

Ze moeten allebei lachen. Nog steeds giechelend gaan ze naar Elisha's huis. Ze gaan kleding uitzoeken voor wat een hele spannende avond belooft te worden.

Het feest vliegt die avond voorbij. Sascha loopt langzaam de stenen trap naar de voordeur op. Ze is nog nooit zo gelukkig geweest. Met haar hand al op de deurknop, kijkt ze achterom naar de auto die wegrijdt. Er verschijnt een glimlach op haar knappe gezicht. Ze denkt terug aan de afgelopen uren, haar grijze ogen krijgen een dromerige uitdrukking.

Rik Blekkenhorst, de knapste en één van de meest populaire jongens van Vlissingen, heeft de hele avond met haar gedanst. Het feestje was een succes. Waar ze op gehoopt had, is uitgekomen. Haar glimlach wordt breder. Rik heeft haar net thuisgebracht. In zijn auto heeft hij haar voor het eerst gekust. Ze kan het warme gevoel nu nog voelen. Na die eerste verrukkelijke kus had ze haar gezicht tegen zijn brede schouder gelegd. Zo waren ze een tijdje blijven zitten. Toen had Rik zijn vinger voorzichtig onder haar kin gelegd. Hij had haar opnieuw

lang en teder gekust.

Aan de andere kant van de voordeur hoort Sascha een geluid. Haar naam wordt geroepen. Meteen is ze op aarde terug. Ze schudt haar donkerbruine haar naar achteren. Haar lange haar heeft een prachtige rode gloed als de zon erop schijnt. Ze opent de voordeur.

Laura komt net de trap af. 'Was dat Rik in die gave, rode auto?' Nieuwsgierig kijkt ze haar zus aan.

'Hoe weet jij...,' begint Sascha verbaasd, maar meteen gaat ze geërgerd verder: 'Oh, je hebt me natuurlijk staan te bespioneren!' Haar anders altijd heldere, lichte ogen worden donker.

'Ik wist wel dat je het niet erg zou vinden!' grapt Laura. Maar voordat ze haar zus echt kwaad maakt, slaat ze een arm om haar heen. 'Stil maar, ik heb alleen een rode auto gezien die wegreed.' Hoewel Laura's ogen nog steeds plagend staan, weet Sascha dat het waar is. Haar gezicht klaart op en haar ogen worden op slag weer helder. 'Oh Laurie,' verzucht ze. Ze gooit haar jas over de kapstok. 'Dit was de mooiste avond van mijn leven!'

Laura loopt naar de keuken en roept over haar schouder: 'Je moet me er boven alles over vertellen, hoor! Ik zal eerst iets te drinken voor ons inschenken.'

Sascha volgt haar langzaam, een lok haar om haar vingers wikkellend. 'Wat ben jij eigenlijk nog fit, het is al midden in de nacht,' merkt ze dan op en ze kijkt op de klok. Het is al twee uur later dan het tijdstip waarop ze gewoonlijk van hun ouders thuis moeten zijn, na een avondje uit.

'Ik ben er ook nog maar net', vertrouwt Laura haar lachend toe. 'Wat heerlijk dat we nu zo laat we willen thuis kunnen komen, vind je niet?'

Ze zijn twee weken alleen thuis. Hun ouders genieten van een